

PERSBERICHT

LITERAIRE SALON ZET ZAANSTAD OP ONGEDWONGEN WIJZE AAN HET LEZEN *Totaalprogramma Mens Durf te Lezen! start op 18 december in het Zaantheater met schrijver Bordewijk*

Mens durf te lezen

de eerste Zaanse literaire salon op 18 december in het Zaantheater

*Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer,
en als je straks anders wilt, kun je niet meer.
Mens, durf te lezen!*

Mens durf te lezen is nieuw. *Mens durf te lezen* is de eerste literaire salon van de Zaanstreek. Een voorstelling voor iedereen, volgepakt met literatuur, muziek en mooie dingen. Drie zondagmiddagen om je te warmen aan de kracht van het woord in ons eigen Zaantheater. Schrijver/literair journalist **Guus Bauer** en zangeres/actrice **Carolina Mout** ontvangen bezielande gasten, pianist **Nico van der Linden** heeft de muzikale leiding en er wordt gezongen en (voor)gelezen. En vanzelfsprekend nageborreld.

In de nieuwe Zaanse zondagmiddagsalon staat elke keer een schrijver uit de Nederlandstalige literaire canon centraal. In de eerste drie salons zijn dat Bordewijk, Louis Couperus en Hans Keilson. Waarom spreken die schrijvers nog steeds zo aan, wat weten we niet van ze? Was *Eline Vere* het *Dagboek van een muts* van de 19de eeuw? Waarom brak Hans Keilson pas op zijn 100ste door? In de literaire salon willen we door verrassende vragen (én muziek en theater en poëzie, dat is het bijzondere aan *Mens durf te lezen*) dieper doordringen tot de belangrijke mannen en vrouwen van de Nederlandstalige letterkunde en het erfgoed dat zij hebben nagelaten.

In de eerste salon op zondag 18 december in het Zaantheater speelt **Ferdinand Bordewijk** de hoofdrol, schrijver van de leeslijstklassiekers *Bint*, *Blokken* en *Karakter*, harde romans met tijdloze thema's, zoals macht, angst en haat. Maar de nieuwe biografie van Elly Kamp gaat juist over de liefde. De gereserveerde, sombere Bordewijk was getrouwd met zijn tegenpool, de sociale, extraverte **Johanna Roepman**, een gevierd componiste in haar dagen. Hun band was innig. Biograaf **Elly Kamp** onthult welke geheimen ze uit de archieven opdiepte over de Bordewijks en pianist **Marcel Worms** speelt zelden te horen composities van Johanna Roepman. Musicoloog **Margaret Krill** weet zeker dat het werk van Johanna thuishoort in het Concertgebouw. **Niels Klinkenberg** van het Bordewijkgenootschap vertelt waarom Bordewijk voor hem aanvoelt als familie.

Een vaste rubriek in *Mens durf te lezen* is **Zaans Fame**. De Zaanse schrijver **Hans Kuyper** vertelt over boeken en literair erfgoed uit of over de Zaanstreek. Deze eerste keer praat hij met cabarethistoricus **Jacques Klöters** over Zaanse **Dirk Witte**, aan wie we toch een beetje schatplichtig zijn. Hij schreef immers het bekende lied *Mens durf te leven!*

Andere vaste rubrieken in *Mens durf te lezen*: stadsdichter **Kees Jan Sierhuis** schrijft een toepasselijk gedicht, **jongeren** laten zien hoe spannend lezen voor de lijst kan zijn en een lezer deelt een leesliefde met het publiek. Tenslotte komt er ook nog een plezante **quiz** voorbij. Met prijzen! Na afloop is er gelegenheid om na te praten en te drinken en **boeken te ruilen/kopen** in de foyer.

Iedereen is welkom bij *Mens durf te lezen*. De complete leesclub, de obsessieve lezer, de aarzelende lezer, de heel jonge lezer, de zeer *oude* ervaren lezer. Meepraten en meequizen mag, hoeft niet. Vragen stellen mag, hoeft niet. Er is maar een ding belangrijk: Mens durf te lezen!

Mens durf te lezen 1, over Ferdinand Bordewijk zondag 18 december 2016, aanvangstijd 16:00 uur (tot 17:30 uur) in de Forbozaal van het Zaantheater

Mens durf te lezen 2, over Hans Keilson, zondag 26 februari 2017, aanvangstijd 16:00 uur (tot 17:30 uur) in de Forbozaal van het Zaantheater

Mens durf te lezen 3, over Louis Couperus en Eline Vere, zondag 23 april 2017, aanvangstijd 16:00 uur (tot 17:30 uur) in de Forbozaal van het Zaantheater

Voor meer info kijkt u op

www.mensdurftelezen.nl <https://www.zaantheater.nl/?s=mens+durf+te+lezen>

TIJDEN EN LOCATIE MENS DURF TE LEZEN!

Aanvang: 16.00 uur

Einde: ca. 17.30 uur

Kaarten à € 13,50 voor de Literaire Salon zijn te koop via het Zaantheater en aan de deur.

j. t/m 21 jaar / CJP / VIP/ leden van De Bieb voor de Zaanstreek 1e rang € 11,00

Incl. € 3,50 voor pauzedrankje, gratis hapjes en garderobe

Zaantheater | Nicolaasstraat 3 1506 BB ZAANDAM

0900 - 33 44 55 3 (€ 0,30 p/m) info@zaantheater.nl

www.zaantheater.nl

Mens durf te lezen is een productie van It Happened One Night Theaterproducties

Deze stichting stelt zich ten doel om de iconen van de Nederlandstalige literatuur, ons nationaal en regionaal erfgoed, op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen

Informatie: Anita Gundlach 06-41298150 anitagundlach@outlook.com