

www.bordewijkgenootschap.nl

DECEMBER 2023 - 27e NIEUWSBRIEF

## ONTMOETINGSDAG

### AUTEURSGENOOTSCHAPPEN 27-10-2023

Niels en Robert reisden eind oktober af naar het Antwerpse Letterenhuis om deel te nemen aan de allereerste ontmoetingsdag van auteursgenootschappen uit Nederland en Vlaanderen. Een initiatief om de genootschappen te stimuleren meer samen te werken en na te denken over hoe ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven vervullen in het levend houden van onze literaire helden. Een van de organisatoren was het Louis Paul Boon Genootschap. Op hun site staat een uitgebreid geïllustreerd verslag van die dag. (<https://www.lpboon.net/wp-content/uploads/2023/11/BoonBerichten-197.pdf>)



Op die dag werd het boek *Het Genootschap* ten doop gehouden. Het werd geschreven door Wim Huijser vanuit het alter ego van J.J. Voskuil, Maarten Koning die wordt geconfronteerd met een kersvers opgericht J.J. Voskuil Genootschap dat hem vraagt erelid te worden. Dit modern feuilleton is vermakelijk geschreven en schuurt dicht tegen de werkelijkheid aan; ons genootschap wordt op pagina 27 ten tonele opgevoerd. Warm aanbevolen.

Uitgeverij Noordboek, 2023

296 pagina's € 22,90 ISBN 978 94 6471 083 0

<https://noordboek.nl/boek/het-genootschap/>

## HERUITGAVE ROOD PALEIS

Verheugd kunnen wij melden dat uitgeversmaatschappij Nijgh & van Ditmar volgend voorjaar *Rood paleis* opnieuw uitgeeft. In april nam de uitgever contact met ons op over plannen die ze hadden om werk van Bordewijk, dat alweer enige jaren niet meer in de boekhandel te vinden was, opnieuw uit te geven. Welke romans en verhalen zouden daarvoor in aanmerking komen, werd ons gevraagd. Welke parels



waren ten onrechte weggezaakt in het literaire moeras en moesten nodig worden opgedoken? Welnu, daar hoefden wij niet lang over na te denken. Wij togen naar Amsterdam en legden onze ideeën op de uitgeverstafel. Met *Rood paleis* – het eerste werk dat van Bordewijk bij Nijgh & van Ditmar verscheen in 1936 - wordt afgetrapt, daarna volgen er hopelijk meer heruitgaven. We houden u uiteraard op de hoogte.

## FERNIEUWTJES

Hebt u iets in de media, op tv of radio, in kranten, tijdschriften of boeken over Fer of Johanna gelezen of gezien, laat het ons weten. Het is altijd leuk dergelijke berichten te ontvangen en die bekend te maken via deze nieuwsbrief.



### Het beste van Boekwinkeltjes: Huissens van Bordewijk

Op 3 oktober verscheen in het online tijdschrift voor taal- en letterkunde *Neerlandistiek* een artikel van Helge Bonset over het verhaal Huissens uit de verhalenbundel *De wingerdrank* (1937). Bonset bewondert de unieke stijl van Bordewijk en pleit voor het herlezen van Huissens en de andere verhalen waaronder IJzeren agaven en Keizerrijk.

<https://neerlandistiek.nl/2023/10/het-beste-van-boekwinkeltjes-huissens-van-bordewijk/>

### Concert 'Componisten in oorlogstijd'

In het kader van de tentoonstelling 'Componisten in Oorlogstijd' in de Wandelkerk te Middelburg, vond op 20 oktober 2023 een concert plaats. Eleonore Pameijer (fluit) en Marcel Worms (piano) speelden werken, waaronder van Johanna, die tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden waren.

<https://www.zeelandnet.nl/nieuws/concert-componisten-in-oorlogstijd>



### Nieuwe CD: Female Composers from The Netherlands, music for violin & piano

De CD is geheel gewijd aan werk voor viool en piano van Nederlandse vrouwelijke componisten: Henriëtte Bosmans (een vioolsonate uit 1918 die bijna een eeuw heeft liggen verstoffen op het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag maar die nu is uitgegeven), Johanna Bordewijk-Roepman (met een



zeer eigen stijl in haar vroege violonsonate), Agnes Jama (een prachtige Suite waarin haar Sloveense roots goed hoorbaar zijn), Rosy Wertheim (een sonate die onmiskenbaar de sporen draagt van haar jarenlange verblijf in Parijs) en Majoie Hajary (een tango en een serenade van deze van oorsprong Surinaamse pianiste en componiste).

## NIEUWE VERTALINGEN

In 2022 verscheen de Zweedse vertaling van de roman *Karakter*, zelfs gebonden in halffinnen! Nog in aantocht is de Hebreeuwse vertaling. Die wordt verwacht in januari 2024.

## Zojuist verschenen!!



Nieuwste genootschapsuitgave *Waar is dit boek gebleven?* Alweer het 18<sup>e</sup> deel in deze inmiddels illustere reeks, gaat over de frustratie van Bordewijk over het zoekraken van een boek. Lees en maak vanuit directe bron mee wat dat met een auteur doet.

Leden die hun lidmaatschapsgeld hebben overgemaakt hebben het boekje inmiddels in huis.

Met vriendelijke groeten,  
Het bestuur van het Bordewijk Genootschap,  
Robert Gaarlandt, voorzitter  
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester  
Elly Kamp, lid.

